

TEAM AMBULANCE

Dag 3, Wattwiller - Orsingen

De opdrachten: een tak van een spar meenemen naar de finish, bij een koekoeksklok om 12u op de foto, een Sint Maartens liedje zingen bij een Duitse familie, water uit de waterval bij Schaffhausen en koekhappen met 6 deelnemers.

Maar de grootste opdracht voor ons was aankomen. Geen idee hoever we zouden komen met onze "gewonde" Am8ulance.

Achteraf viel het mee, doel was Duitsland en dat werd gehaald, de eerste bergen waren ook geen probleem en uiteindelijk werd gewoon de finish gehaald.

Dan de opdrachten: vandaag werden we gevolgd door onze eigen Sander Spielberg, die werkt aan The Cannonball Run 2014. Hij wilde ons graag volgen tijdens het volbrengen van de opdrachten. Erg leuk en we zijn dan ook benieuwd naar zijn resultaat. Tijdens de afterparty op 20 september zal de première zijn....

Vooral leuk was het kookhappen, op advies van Maureen (vriendin van Caroline die daar in de buurt woont en 's avonds dus ook even langskwam op de camping) gingen we naar het Zwitserse hoofdkantoor van Unilever. Daar werken volop Nederlanders, dus dat zou een makkie moeten zijn. Helaas waren er veel op vakantie, maar uiteindelijk hebben we voldoende collega's daar naar buiten weten te krijgen om succesvol een wedstrijdje koekhappen te hebben.

Ook vermeldenswaardig was het parkeren bij de waterval in Schaffhausen. Kort na ons kwam een Fransman met z'n camper die de boom om naar binnen te rijden eruit reed. Toen wij terug kwamen en er een lange rij bij de betaalautomaat stond (met de nodige Cannonballers) besloten wij dat we dan maar via de ingang zonder slagboom naar buiten zouden moeten. Patricia zou het verkeer even tegenhouden en wij snel de camper in. Net op dat moment kom er busje aanrijden met de monteur op de slagboom te repareren. Even bleef hij stilstaan, maar toen het net erdoor heen was, gaf Richard gas en reden wij (onder gejuich van andere Cannonballers) gratis naar buiten..... Heerlijk om soms even rebels te zijn 😊

Bij de finish bleken we weer de volle 5 punten te hebben! Op naar Oostenrijk.

De foto's:

Even stoppen om de motor te laten nakijken?



De filmcrew achter ons:



De koekoeksklok met een erg kleine koekkoek:



Rheinfall in Schaffhausen:





Sander Spielberg in actie (Sans media):



Even onderonsje met Team 87, Nissan Bluebird Jagenmaar:



Voor het hoofdkantoor van Unilever:



En het koekhappen, geen idee trouwens, wat dat bord met die bus en 15 minuten betekent?!



Tja, altijd fijn om weer in Duitsland te zijn:



Creatief met blik! Een lampion voor St Maarten.



En aanbellen:



Op de foto met "collega's"

