



## Dag 2, Haderslev, Denemarken - Karlskrona, Zweden



*Mooi wakker worden in Denemarken*

In Denemarken moet er natuurlijk een Lego opdracht bij zitten en dus zullen we bij een Deens gezin thuis een toren van minimaal 1 meter hoog moeten maken. Verder zoeken we nog een bootje (blijkt een soort van Vikingbootje te zijn, die dus in een Vikingmuseum ligt) en we moeten op de foto met de papagaai van Pipi Langkous. Deze heeft heel lang in Malmö gezeten, maar is per begin mei verhuisd naar Karlsruhe, weet Google ons te vertellen. Dus we gaan maar met de voormalig eigenaar op de foto, die een mooie pluuche papagaai erbij pakt voor de foto.

Maar toch wel de leukste opdracht is de dragrace die we moeten organiseren met een scootmobiel, die we nog moeten laten winnen ook.

Caroline kent iemand in de buurt van Kopenhagen en dus wordt er snel contact gelegd. De kinderen hebben veel lego, dus met een die toren moet lukken en de buurman heeft een scootmobiel en dat gaat dus ook goed komen. Uiteindelijk bouwen we een toren die zelfs groter is dan Caroline, (net de meter gehaald dus 🤪).





De dragrace was ook een succes, de buurman ging er vol voor en wist dus met groot gemak de race te winnen. De filmopnamen hiervan zijn erg leuk en staan natuurlijk op onze Facebook pagina

[www.facebook.com/TeamMoosePatrol](http://www.facebook.com/TeamMoosePatrol).



Vervolgens gingen wij via de brug tussen Denemarken en Zweden (bekend uit de serie The Bridge, o.a. te zien op Netflix, een aanrader) verder om in Malmö naar de papagaai te gaan en daarna richting camping.

Na wederom een lange dag stonden er 5 teams op de 1<sup>e</sup> plek, waar wij er 1 van waren.... Het gaat lekker, maar de strijd is hevig!



*Handdoek drogen DiscoveryRun style*